

Stefan, 60, gjorde hyllade inlägget om muslimer

Stefan Lindquist ville sprida kärlekens budskap och gjorde ett inlägg där han hyllar sina muslimska vänner.

Inlägget har fått enorm spridning och positiva reaktioner i sociala medier.

– Hatarna hörs och syns ju så väldigt mycket, säger han.

Jäsiken vad muslimerna är farliga! Nyss kom en med en hel hög med färska ägg till mig. En annan skrev till mig och frågade hur jag mår. En annan erbjöd sig att köra mig vart jag vill medans min bil är på reparation, en annan bjuder på mat i princip en gång i veckan, en annan muslim jag känner kör ut mat i princip varje dag till en kompis som inte har pengar att köpa mat för. Fasiken vad muslimerna är farliga och vad de besvärar, eller hur? Jag tror aldrig någon Svenne har kommit med ägg till mig, vecka efter vecka och som vägrar ta emot pengar. Vilken Svensk åker varje dag hem till en fattig kompis med mat under flera veckor, utan att kräva betalt när den får igång sin ekonomi? Men jäsiken vad muslimerna är farlig.

Jag vet inte men tänk om det skulle vara så att vi Svenskar skulle lyfta blicken och se hur det verkligen är. Jag gjorde det och upptäckte vilka fantastiska muslimska vänner jag har. Många, många av dem har så goda hjärtan som jag aldrig mött hos en Svensk. Handen på hjärtat, skulle du åka hem till mig med färska ägg var och varannan dag, utan ersättning vecka ut och vecka in. Men gnälla på böneutrop tre minuter i veckan, det kan vi. Stänga gränserna för att vi vill ha andrum, det kan vi.

Undrar verkligen om det är andrum vi behöver eller en rejäl undervisning i solidaritet, empati, medmänsklighet och vanlig jäkla hyfs?

, så inleder Stefan Lindquist sitt inlägg på Facebook som fått oväntat stor spridning. I skrivande stund har över 19 000 personer reagerat på inlägget, som är författat med ett visst mått sarkasm.



Stefan är själv kristen och distriktsordförande för Vänstern i Svenska kyrkan i Härnösand. I inlägget beskriver han hur de "farliga" muslimerna varje vecka levererar gratis ägg till honom, erbjuder skjuts när bilen är på verkstaden, eller bara frågar hur han mår.

För Aftonbladet berättar Stefan Lindquist att han gjorde inlägget efter att ha läst hatfulla inlägg om muslimer på Facebook.

– Jag känner ju så himla många muslimer och jag har aldrig mött nåt hat från någon. Jag tror att det handlar om bemötande. Är man öppen och tar emot och välkomnar människor in i sitt liv, så kommer man också att bli uppleva mycket kärlek och mycket värme från människor.

Tanken med inlägget var dels att väcka debatt, men Stefan hoppas också att fler ska bli medvetna om att det finns annat än hat där ute.

– Jag vill visa muslimerna att det finns mycket kärlek och många människor som står för humanitet och medmänsklighet värme kärlek. Hatarna hörs och syns ju så väldigt mycket, men jag tror att det mesta bygger på rädsla och okunnighet, säger han.

Norrlänningen avslutar sitt oerhört hyllade inlägg med en liten brasklapp: "Vad vet jag, jag kommer ju från Piteå", skriver han.

[Aftonbladet](#)