

Hur långt är det till Srebrenica?



Bilvägen är det 1802 kilometer mellan Malmö och Srebrenica. Det är kortare än det är från Malmö till Kiruna. Däremot är vägen till Srebrenica mycket sämre, farligare och krokigare.

Frågan är dock inte hur kvalitén ser ut på dessa vägar, utan hur långt det är kvar tills vi upprepar historien?

För snart 23 år sedan, den 11 juli 1995, inledes ett folkmord i staden Srebrenica i Bosnien och Hercegovina där över 8 000 bosniaker mördades brutalt. Det är lika många människor som idag bor i Sjöbos tätort.

Folkmordet som var planerat och genomtänkt är det värsta folkmordet i Europa sedan andra världskriget. FN:s säkerhetsråd hade utlyst området som en "safe zone" och människorna som bodde i området trodde in i det sista naivt på detta. De bosnienserbiska soldaterna som fick i uppgift att utföra denna genocid var nästan lika naiva. De som skulle utföra en etnisk rensning fick en handfull tabletter och en rejäl dos av propaganda.



För de som planerade folkmordet var det viktigt att soldaterna skulle tro mer på dem än på sina egna ögon. Avhumaniseringen var en viktig del i planen. Många som har överlevt tortyr och våldtäkt i Bosnienkriget vittnar idag om hur soldaterna påpekade gång på gång att de inte torterade, våldtog eller mördade människor, utan muslimer.

Soldaterna hoppades på en fri, etniskt ren och stor stat.

Det som soldaterna som utförde folkmordet, de som planerade denna genocid och FN inte tänkte på var att ingen är fri förrän ALLA är fria.

Vad borde vi ha lärt oss av Srebrenica?

Vi borde ha lärt oss att historien upprepar sig och inte långt ifrån vårt land, utan faktiskt på samma kontinent. Vi borde ha lärt oss hur farligt det är med hat, fake news och propaganda.

Vi borde ha lärt oss att fördomar leder till avhumanisering.

Vi borde ha lärt oss att avhumanisering leder till förödande öden för många människor.

Vi borde ha lärt oss att stoppa hatet i tid och inte godtroget tro som Srebrenicaborna gjorde att vi lever i en "afe zone".

Vi borde... men vi gjorde inte det.

I stället har vi återigen ett hårt klimat i Europa och inte minst i Sverige där rasism, nazism och extremism normaliseras.

Vi har ett Europa och ett Sverige där etablerade partier agerar på så sätt att de normaliserar rasismen.

Så jag frågar er igen:

Hur långt är det till Srebrenica?

Av Umihana Rasovic